

# De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Waalre, 22 december 2022

Beste mensen in de gemeente Eindhoven,

En het wordt kerst....

In de lege stal in Bethlehem werd het Jezuskind geboren. Een geschenk vanuit de goddelijke wereld om de mensheid verder te helpen.

Op het schilderij "Aanbidding van de herders", in 1633 gemaakt door Pieter Fransz. de Grebber, kun je het bijzondere zien: We gaan een tijd tegemoet waarin de hemel open is ! De hemel zelf kan ons vertellen, wat het wezenlijke is in deze periode.

Wat is nodig voor de oer-kerst in Bethlehem? Allereerst de wil vanuit de hemelen om Christus op aarde te laten wonen. Die hemelse wil is er ook nu, de engelen zingen ook nu hun lied van verering voor de Goddelijke harmonie. Dan is een jonkvrouw nodig die bereid is om het Goddelijke te dienen. Zij is op dit schilderij omstraald door het Goddelijke licht dat door de

engelen in de stal binnen komt. De Jonkvrouw zullen wij moeten zoeken in onze eigen stille zielekamer. Een zuiver plekje dat wil dienen, enkel maar dienen. Wat is nog meer nodig? Een plekje waar het Kind geboren kan worden. De Boodschapper uit de Geest heeft een plaats nodig waar ruimte is, enkel maar ruimte. Tenslotte zijn er herders nodig. Mensen die zo open zijn dat zij de boodschap van de engelen horen en op weg gaan om het Kind te vinden en te aanbidden.



Een gezegende tijd wensen wij allen toe! Met kiemende, levenschenkende geboorte-ervaringen.

*de sterrenvrede  
rond de kribbe  
hielp de herders  
om te knielen*

*om te zien  
met eigen ogen  
wie het was  
die daar lag*

*om te kijken  
met zachte ogen  
voorgoed gevonden  
in zijn blik*

Uw gemeentebestuur: Harry Scholberg, Margareth Lintsen, afscheid nemend secretaris Sylvia Kwartan, Fred Heutink (een laatste groet nog als penningmeester die afscheid heeft genomen van het bestuur), Alphons Buijsers (die ons ondersteunt om de financiële stroom op gang en op orde te houden) en Marie-Hélène van Tol.