

Opnieuw tot leven komen

De familieviering met Pasen bij De Christengemeenschap

De kracht van het voorjaar

Het voorjaar heeft een onvoorstelbare kracht. Uit het niets lijken de krokussen en narcissen op te komen. Lang onzichtbaar onder de aarde, tot ineens het groen tevoorschijn komt. Het goede voorbeeld dat andere planten volgen. En de planten inspireren de dieren om ook nieuw leven te brengen: de lammetjes en kuikens maken iedereen blij. In korte tijd bloeit de hele natuur en lijkt de stilte van de winter ver weg. Toch komt het leven juist uit die stilte voort.

Bewegen vanuit de stilte

Ook wij mensen hebben de stilte hard nodig. Rust voor ons lichaam om weer op krachten te komen. Rust voor ons hoofd om nieuwe inspiratie te vinden. En rust voor ons diepste ik om te weten wat wij echt willen. Symbool voor die rust is het middelpunt van de lemniscaat; het punt waar twee cirkels elkaar ontmoeten. In de familieviering van De Christengemeenschap met Pasen -het feest van de opstanding- staat de lemniscaat centraal. We beleven met onze kinderen de stilte en de beweging die voortkomt uit de geestelijke wereld. Voeding voor nieuw leven.

De familieviering met Pasen is op **maandag 18 april 2022 (2e paasdag)** van 16.00 tot 16.45 uur. Graag om 15.45 uur aanwezig zijn. Een vrijwillige bijdrage is welkom. De familieviering is in de kerk van **De Christengemeenschap, Dorpstraat 122 in Veldhoven**.

Informatie bij:

Truus Geurts, truus@mesmanteksten.nl, 06 484 29 967