

Gemeente Eindhoven AGENDA 1 september - 15 december 2017

		Zondagsdienst voor kinderen *	Mensen-wijdingsdienst	Overigen	* Zondagsdienst voor de kinderen: 9.15 Godsdienstles voor kinderen en evangeliebespreking met ouders 9.50 Inzingen voor kinderen 10.00 Zondagsdienst voor de kinderen
Perikopen					Overigen en opmerkingen
Trinitatis	23 juli - 28 september				
Vr 1 sept			xxx		
Zo 3 sept	Luk. 10, 1-20	9.15	10.45		
Wo 6 sept			xxx		
Vr 8 sept			xxx		
Zo 10 sept	Luk. 17, 5-37		9.30		Gemeenteviering' in plaats van mensenwijdingsdienst
Wo 13 sept			xxx		
Vr 15 sept			9.30		
Za 16 sept				10.30	Bijeenkomst Kring Maastricht
Zo 17 sept	Matth 6, 19-34	9.15	10.45		
Wo 20 sept			xxx		
Vr 22 sept			9.30		
Zo 24 sept	Luk 7, 11-17	9.15	10.45		Landelijke muziekgroep te gast
Wo 27 sept			9.30	10.45	Lukasevangelie ochtend
				20.00	Moedergroep Tilburg
Michaëltijd	29 september - 28 oktober				
Vr 29 sept	Matth 22, 1-14		9.30		Michaëlconferentie
Za 30 sept			9.30		Michaëlconferentie
Zo 1 okt	Matth 22, 1-14		9.30	16.30	Michaëlconferentie, Michaëltuintje
Wo 4 okt			9.30		
Do 5 okt				19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Vr 6 okt			9.30		
Za 7 okt				16.00	Vorbereiding nieuwe kinderen voor de zondagsdienst
Zo 8 okt	Ephez 6, 10-19	9.15	10.45	10.15	Oogsten van het Michaëlgraan
Wo 11 okt			9.30	10.45	Lukasevangelie ochtend
				20.00	Moedergroep Eindhoven
Do 12 okt				10.30	Bijeenkomst Kring Maastricht
				20.15	Aurora studie- en gespreksgroep
Vr 13 okt			9.30		
Zo 15 okt	Openb 12	xxx	10.45		
Wo 18 okt			9.30		
Do 19 okt				19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Vr 20 okt			9.30		
Zo 22 okt	Openb 19, 11-16		9.30	10.45	In de reeks over bidden en mediteren: Een geleide meditatie door Jeannette van Cappellen
Wo 25 okt			9.30	10.45	Lukasevangelie ochtend
				20.00	Moedergroep Tilburg
Vr 27 okt			9.30		
Trinitatis	29 oktober - 2 december				
Zo 29 okt	Openb 1, 9-20	9.15	10.45		
Wo 1 nov			9.30		
Do 2 nov				19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Vr 3 nov			9.30		
Zo 5 nov	Openb 3, 1-6	9.15	10.45	12.15	Passie bij de koffie: Martine Meursing
Wo 8 nov			9.30	10.45	Lukasevangelie ochtend
Do 9 nov				20.15	Aurora studie- en gespreksgroep
Vr 10 nov			9.30		
Zo 12 nov	Openb 3, 14-22		9.30	10.45	Gedenkochtend voor de gestorvenen
Wo 15 nov			9.30	20.00	Moedergroep Eindhoven
Do 16 nov				19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Vr 17 nov			9.30		
Za 18 nov				10.30	Bijeenkomst Kring Maastricht
Zo 19 nov	Openb 14, 1-5	9.15	10.45		
Wo 22 nov			xxx	10.45	Lukasevangelie ochtend
Vr 24 nov			9.30		
Za 25 nov			9.30	10.45	Ledenvergadering
Zo 26 nov	Openb 21	9.15	10.45		
Wo 29 nov			9.30	20.00	Moedergroep Tilburg
Do 30 nov				19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Vr 1 dec			9.30		
Advent	3 december - 24 december				
Zo 3 dec	Luk. 21, 25-36		9.30	10.45	Lezing door M. Driessens: 'De twaalf wereldbeschouwingen of denkrichtingen'
				16.30	Adventstuintje
Wo 6 dec			xxx	10.45	Lukasevangelie ochtend
Vr 8 dec			xxx		
Zo 10 dec	Filipp. 4, 1 en 4-9	9.15	10.45		
Wo 13 dec			9.30	19.30	Studiebijeenkomst rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'
Do 14 dec				10.30	Bijeenkomst Kring Maastricht
				20.15	Aurora studie- en gespreksgroep
Vr 15 dec			9.30		
Kerst	25 december - 5 januari				
Epifanie	6 januari - 27 januari				

ACTIVITEITEN

'Gemeenteviering'

Michaëlkerk, zondag 10 september, 9.30 uur

Omdat er op 10 september, bij gebrek aan vervanging, geen mensenwijdingsdienst gehouden kan worden, is er het alternatief van een 'gemeenteviering'. Een gemeenteviering bestaat uit een evangelielezing, het credo en het Onze Vader. Eventueel afgewisseld met zingen en instrumentale muziek. Ervóór of erna is er ruimte voor een inhoudelijke bijdrage of gesprek.

Huub Houben is bereid gevonden om deze viering te leiden.

Bijeenkomsten Kring Maastricht

Zaterdag 16 september, donderdag 12 oktober, zaterdag 18 november, donderdag 14 december, 10.30 uur

Pallium Portam, Alexander Battalaan 51, 6211 CB Maastricht

Naast het gewone werken met de evangelielezing van de week, willen we op de eerste bijeenkomst samen bekijken wat we in het komende werkjaar willen gaan doen.

Contactpersoon: Mariel Carré, 043-408 3195

De Landelijke Muziek Groep te gast

Michaëlkerk, zondag 24 september

Omdat de Landelijke Muziek Groep op 24 september 's middags een bijeenkomst heeft in de kerk, zullen een aantal leden 's morgens al bij de mensenwijdingsdienst zijn. Bij de koffie daarna is er gelegenheid om met hen in gesprek te gaan.

Lukasevangelie ochtenden

Michaëlkerk, woensdagen 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, 10.45 uur

We begonnen in januari 2010 (!) met het werken rond het Lucasevangelie. In juni van dit jaar kwam het tot een eerste afronding met een ondertussen fors gegroeide groep.

We kijken nu terug vanuit de ingang van het Boeddhisme. We beginnen met Boeddha en zijn leer en onderzoeken daarna waar in het Lukasevangelie het achtvoudige pad van het Boeddhisme te herkennen is.

Iedereen is van harte welkom!

Moedergroep Tilburg, voor ouders met nog jonge kinderen

Woensdagen 27 september, 25 oktober, 29 november, 20.00 uur

Meer informatie en aanmelding bij Christina Karenovics, 013-543 8778, christina@karenovics.com, of bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

Michaëlconferentie

29 en 30 september, 1 oktober

Zie de bijgevoegde folder voor het programma.

Michaëltuintje

Michaëlkerk, zondag 1 oktober, 16.30 uur

Het Michaëltuintje is voor kinderen van 4 tot 10 jaar, hun ouders en iedereen die er bij wil zijn. De kinderen mogen een 'schat' uit de zomertijd meebrengen, bijvoorbeeld een mooie steen of een schelp, die ze in het tuintje mogen neerleggen. Met elkaar zingen we liedjes uit de Michaëltijd en luisteren we naar een verhaal. De kinderen mogen beurtelings hun weg gaan door het tuintje.

Graag achteraf een bijdrage in het mandje om toekomstige initiatieven mogelijk te maken.

Studiebijeenkomsten rond 'de twaalf wereldbeschouwingen'

Michaëlkerk, donderdagen 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, woensdag 13 december, 19.30 uur

De twaalf wereldbeschouwingen of twaalf denkrichtingen vormen het thema van de komende Kersttijd.

Twaalf manieren om naar de wereld te kijken: een waardevolle ingang om de werking van 'de dertiende' in deze tijd beter te begrijpen.

De studiebijeenkomsten zijn open voor iedereen!

Meer informatie bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

Nieuwe kinderen in de zondagsdienst voor de kinderen

Michaëlkerk, zondag 8 oktober, 9.15 uur

Vorbereiding: zaterdag 7 oktober, 16.00 uur in de kerk

Nieuwe kinderen worden op hun eerste zondagsdienst – op zondag 8 oktober – voorbereid de dag ervóór, op zaterdag 7 oktober om 16.00 uur. Ouders en kinderen luisteren eerst samen naar een verhaal. Daarna gaan de kinderen onder begeleiding iets knutselen, terwijl er voor de ouders gelegenheid is tot gesprek. Ook ouders en kinderen voor wie de zondagsdienst voor de kinderen nog erg nieuw is, zijn welkom!

Graag aanmelden, uiterlijk op donderdag 5 oktober, bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl.

Oogsten van het Michaëlgraan

Michaëlkerk, zondag 8 oktober na de dienst voor de kinderen, ± 10.15 uur

De heel ijverige kinderen zullen misschien van hun Paasgraan iets hebben kunnen oogsten. Gelukkig deelt boer Maarten weer gul uit van zijn graanoogst. Wordt het tarwe, spelt, rogge, haver of gerst?

Ieder kind krijgt in een klein zakje wat van het Michaëlgraan mee naar huis.

Na de winter kan het Paasgraan worden!

Moedergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen

Woensdagen 11 oktober, 15 november, 20.00 uur

Meer informatie en aanmelding bij Elsa Leverington, e.m.leverington@live.nl, 06-15 43 8135 of bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009

Aurora studie- en gespreksgroep voor jonge(re) mensen

Michaëlkerk, donderdagen 12 oktober, 9 november, 14 december, 20.15 uur

Aurora begint aan een nieuw studie- en gespreksjaar voor mensen in de leeftijdsfase met opgroeiende kinderen. We beginnen aan een nieuw boek: 'De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid'. Dat is de Nederlandse vertaling van het boek van Rudolf Steiner: 'Das Christentum als mystische Tatsache'. Hierin laat hij zien hoe het Christendom voortbouwt op oude mysteriën, hun vervulling is, maar tegelijkertijd ook iets nieuws brengt. Meer informatie bij Myriam Driesens, myriam@mdriesens.nl, 040-222 1009.

In de reeks over bidden en mediteren:

Een geleide meditatie door Jeannette van Cappellen

Michaëlkerk, zondag 22 oktober, 10.45 uur

Jeannette van Cappellen heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met een vorm van het 'contemplatieve gebed'. Ze leerde deze vorm van mediteren kennen onder de leiding van Daniël van Egmond.

Passie bij de koffie

Michaëlkerk, zondag 5 november, 12.15 uur

Hoeveel weten we eigenlijk van het 'andere leven' van de mensen in onze gemeente? Deze keer wil Martine Meursing haar passie delen. Ze schrijft hierover:

Het is zomaar 30 jaar geleden dat ik wist: "Ik ga euritmie doen in dit leven en word geen celliste of zangeres." Toen was ik 17 jaar. Euritmie is diep verbonden met mij. En God, wat stelt dit vak veel vragen waar ik geen antwoord op heb... Wat is dat voor een passie?

Gedenkochtend voor de gestorvenen

Michaëlkerk, zondag 12 november, 10.45 uur

Op deze ochtend gedenken we in het bijzonder Bart Roeleveld († 8-2-2017). Omdat hij tot nu toe de enige 'gemeentegestorvene' van het afgelopen jaar is, biedt dit ruimte om ook weer eens de namen van al onze gestorvenen te laten klinken. Louise Vettenburg vertelt een verhaal en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Jolie Klaasen.

Ledenvergadering

Michaëlkerk, zaterdag 25 november, 10.45 uur

De eerstvolgende ledenvergadering is op zaterdag 25 november na de mensenwijdingsdienst van 9.30 uur. De agenda en andere stukken zullen t.z.t. worden toegezonden.

'De twaalf wereldbeschouwingen of denkrichtingen'

Michaëlkerk, zondag 3 december, 10.45 uur

Algemene inleiding op het Kerstthema van dit jaar, door Myriam Driesens.
Zie ook eerder in dit Gemeentebericht.

Adventstuintje

Michaëlkerk, zondag 3 december, 16.30 uur

In de donker wordende kerk lopen de kinderen vanaf vier jaar in een spiraal van dennengroen een weg naar binnen om hun adventskaarsje te ontsteken.
Graag achteraf een bijdrage in het mandje om toekomstige initiatieven mogelijk te maken.